

Goedemiddag dames en heren,

Ik ben Hanna Luden, directeur van CIDI en ik heet u allen welkom.

In eerste instantie natuurlijk de minister, voor wie we allemaal zijn gekomen.

We danken Uwe Excellentie, mevrouw Kaag, dat u op onze uitnodiging bent ingegaan om met ons over uw beleid te spreken. Ik moet helaas onze voorzitter Ronnie Eisenmann verontschuldigen, hij is vandaag verhinderd.

Ook u, geachte aanwezigen, heet ik van harte welkom en ik dank u voor uw komst.

CIDI houdt zich bezig met de politiek in Nederland ten aanzien van Israël en pleit voor berichtgeving en politiek die recht doen aan de werkelijke situatie en context, uitgaand van het recht op vreedig en veilig bestaan van de bewoners van de staat Israël. En hopen op vrede tussen Israël en haar burens.

Het gaat om die burens en hun handlangers in deze instabiele regio die openlijk Israels bestaan bedreigen. En 'de wereld' lijkt eraan gewend te zijn geraakt.

En het gaat om de Palestijnen. Degenen die in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever wonen, maar ook de Palestijnen die in vluchtelingenkampen wonen, verspreid over verschillende landen in het gebied.

Welke oplossing de beste is voor het conflict, en welke oplossing haalbaar is, is een punt van discussie. Soms felle discussie. In Israël, tussen Palestijnen onderling, en tussen de twee volkeren.

Helaas moeten we ook erkennen dat 'de oplossing', 'een deal', of hoe het maar zou heten, niet snel gerealiseerd zal worden. Intussen zijn we allemaal bezorgd over het dagelijks leven van de 14 miljoen mensen die tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee wonen.

De situatie is verre van ideaal, en verre van stabiel. En dat is zorgelijk.

De kloof tussen de partijen is momenteel groot, heel groot.

Hulp van vrienden is nodig om hen dichter bij elkaar te brengen. Nederland neemt hierin een bijzondere positie in, en ik hoop dat de minister ons hier meer over kan vertellen. En natuurlijk ook over de internationale context, bijvoorbeeld rond VN-instituten.

Maar ook in Nederland is werk te doen. Verharding en verruwing zijn helaas kenmerken van onze tijd. En juist daarom is ons werk op dit gebied zo belangrijk. De vinger aan de pols houden, het voortdurend signaleren van antisemitisme en vooral investeren in preventieve maatregelen, zoals onderwijs.

Want de oude vooroordelen, waarvan we dachten dat ze de wereld uit zijn, zijn terug. En dit veelkoppig monster dreigt onze samenleving weer te verzieken. Spreekkoren in voetbalstadions, maar ook in de trein. Scholieren die over de Holocaust niet willen leren, Holocaustontkenning, complotdenkers, maar ook mensen die Israël als de bron van al het kwaad in de wereld portretteren en Joden als paria verklaren. Of hen dwingen een standpunt te nemen in het conflict dat zich in het Midden-Oosten afspeelt.

Voordat ik de minister uitnodig, vertel ik u over het vervolg van deze middag en avond. Wij hebben de heer Rick Nieman gevraagd om een vraaggesprek met de minister te voeren. Daarna zal de heer Nieman het gesprek met u, geacht publiek, leiden.

Om 18:30 zal het formele gedeelte van deze bijeenkomst worden afgerond met enkele woorden van onze vicevoorzitter Eddo Verdoner en zullen wij in een informele setting, met een hap en een glas, het gesprek voortzetten.

Ik wens ons allen een mooie en interessante bijeenkomst.

Minister Kaag, mag ik u uitnodigen?