

Het is tijd om terreur te bezweren, Israël te steunen en antisemitisme te bestrijden

Wij zijn bezorgd. Zeer bezorgd. De berichten en beelden uit Israël en Gaza zijn reden tot grote zorg. We betreuren de doden en gewonden evenals het vele leed door de geweldsuitbarsting.

Israël en de Palestijnen kunnen zich níet veroorloven om niet in vrede te geloven. Juist daarom moeten zij extremisten geen voet aan de grond geven. Juist daarom is het belangrijk te beseffen dat de huidige uitbarsting van geweld in Gaza veroorzaakt is door Palestijnse terroristische groepen, die uit zijn op burgerdoden en vernietiging. Dat ze de problemen en wrijvingen die er werkelijk zijn in dit langdurige conflict niet willen oplossen, maar juist misbruiken als excuus om de Israëlische bevolking met raketten aan te vallen, en als middel om onwetenden op te hitsen om zo nóg meer aan schade te verrichten.

Dat hun aanval niet onbeantwoord kon blijven, hebben de leiders van terreurorganisaties Hamas en Islamitische Jihad ingecalculleerd. Dat de eigen bevolking in Gaza hieronder zou lijden, lijkt hen niet meer dan 'normaal'. Zij vinden dat iedere Palestijn bereid moet zijn te sterven voor de Jihad, voor de totale oorlog tegen Israël.

Dit zijn niet onze waarden, en wij betreuren alle dode en gewonde onschuldige burgers, Joods, Arabisch, Israëliësch, Palestijns.

We verbazen ons over het feit dat zoveel mensen niet inzien wat hier op het spel staat, en vooral niet begrijpen waar Hamas en Islamitische Jihad voor staan – fundamentalistische terreur die geen enkele waarde hecht aan mensenlevens, en niet alleen 'de vijand', maar ook eigen burgers opoffert voor *de overwinning*, de vernietiging van de staat Israël.

Israël is een – helaas niet perfecte – rechtstaat. De overheid is er om de inwoners te beschermen. Voor miljarden euro's is een raketafweersysteem aangeschaft, dat in de afgelopen jaren zijn nut heeft bewezen: het heeft mensenlevens gered, en escalatie na kleinere, helaas alledaagse beschietingen vanuit Gaza voorkomen. Het blijkt echter niet voldoende om de terreur te bestrijden. Als er zoveel raketten worden afgeschoten op de grootste steden van het land, moet Israël met gerichte luchtaanvallen deze lanceringen voorkomen.

Zeven jaar geleden, in 2014, was een vergelijkbaar scenario, inclusief de vele slachtoffers en leed. Nu blijkt dat de relatieve stilte al deze jaren gebruikt werd om zich te bewapenen om weer de bevolking van Israël te terroriseren. Dit bewijst overigens ook dat Gaza niet zo 'potdicht' is als men doet denken; het laat ook zien dat heel veel geld beschikbaar is. Alleen, in plaats van het geld in te zetten voor de bevordering van het welzijn van de bevolking, voor de ontwikkeling van de economie, is het geld gebruikt voor nog meer bewapening, nog meer oorlogsmiddelen – ten koste van de bevolking, en door misbruik van goederen en geld van goedbedoelende landen en organisaties.

Conclusie is, helaas, dat Israël deze dodelijke spiraal van geweld moet doorbreken. Omdat Hamas, Islamitische Jihad en andere terreurgroepen de inwoners van Gaza als menselijk schild gebruiken, betekent dit ook dat ook de burgers van Gaza de grootste tragische slachtoffers worden van deze trieste, onzinnige oorlog. Een oorlog die vergoelijkt wordt met oneigenlijke excuses. Excuses die door Hamas werden ingezet om mensen in Israël, de Palestijnse gebieden en elders op te hitsen, zoals ook hier in Nederland, in Europa. Hamas vecht niet voor Jeruzalem, het is bezig met een vernietigingsgevecht dat niet alleen Israël in zijn greep houdt, maar ook de Palestijnse samenleving.

Wij willen hier luid en duidelijk onze afkeer uitspreken van extremisme, terrorisme en haat. We hopen op de-escalatie en het stoppen van vijandigheden. We betwijfelen echter of dit kan, zolang terreurorganisaties zoals Hamas en Islamitische Jihad in Gaza de scepter zwaaien, met actieve steun van Iran, en passieve steun van bijvoorbeeld Turkije.

We spreken onze vurige wens en hoop uit dat de inwoners in vrede en rust mogen leven net als wij hier in Nederland en Europa. Dat verdienen zij net als wij hier. Wie weet kunnen de Abraham-akkoorden een teken en voorbeeld zijn van toenadering, samenwerking en elkaar versterken voor het gehele Midden-Oosten. Wederzijdse erkenning en acceptatie, dialoog en samenwerking kunnen het gebied een veelbelovende toekomst bieden.

Vrede kan alleen bereikt worden door onderhandelingen. Hamas, Islamitische Jihad en hun patronen in Iran willen dit niet, en daarom frustreren zij elke toenadering.

Israël en de Palestijnen moeten terug naar het pad van vertrouwen, verzoening en vrede, met het oog op stabiliteit en veiligheid voor allen die er wonen. Wij geloven dat het kan, en denken dat het moet. Bereidheid tot concessies door beide partijen is een voorwaarde hiervoor. Een helingsproces is nodig om de littekens van de afgelopen tijd te herstellen, en mensen te helpen de pijn en haat te overwinnen. Er moet hard worden gewerkt aan het herstel van wederzijdse vertrouwen.

De gebeurtenissen in Israël hebben hun uitwerking ook hier in Nederland en elders in Europa en de westerse wereld. Wij zijn uitermate bezorgd over de golf van antisemitisme die openbaar werd bij verschillende demonstraties en andere uitingen van solidariteit. De oproep van Hamas, Islamitische Jihad en anderen om Joden aan te vallen als 'wraak' is onacceptabel, en bedreigt onze samenleving hier. Er is geen plaats voor racisme en haat.

Wij kijken verontrust toe hoe Joodse gemeenschappen in Nederland en heel de wereld een scherpe toename zien in antisemitische incidenten. Dit onderdeel van de ideologie van terroristische organisaties komt ook overwaaien, en wij moeten als maatschappij dit zien tegen te houden.

Daarom roepen we u op om Israël te steunen, ook binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties.

- Israël heeft het recht, en ook de plicht, om haar land en bevolking te beschermen tegen de raketten uit Gaza.
- Hamas moet als terroristische organisatie aangepakt worden. Zij beoogt de vernietiging van de staat Israël en offert de bevolking van Gaza daaraan op.
- De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet opgeroepen worden het recht op zelfverdediging van Israël te erkennen.

Bovendien roepen we de Nederlandse regering op om stappen te ondernemen tegen racisme, antisemitisme en haat.

Het is nu tijd om het op te nemen voor Israël!

's-Gravenhage, 20 mei 2021